



Baldakijn presenteert:



BATMAN



DE OGEN
BEDROGEN

BUCKLER
GERANO

BB

NR
3

Prijs: f. 1,95

België: Bf. 40



8 710823 000218

Een SUPER-AVONTUUR van

SUPERMAN™

sneller dan een kogel
sterker dan een lokomotief



SUPERMAN
DE MAN
VAN STAAL!

EXTRA

voor f 3,95/Bf 80
overal te koop.

EEN NIEUW
VERHAAL VAN
DE MYSTERIEU-
ZE MISDAADBE-
STRIJDER:

BAT MAN

"Dit is Olivia
Ortega voor Spotlight
News vanuit het hoofd-
kwartier voor de verkie-
zingscampagne van de
welhaast definitieve
nieuwe burgemeester
van Gotham City.."

"...HAMILTON
HILL!"



DE OGEN BEDROGEN

Gerry Conway - schrijver
Don Newton & Frank Chiaramonte - te-
Adrienne Roy - inkleurster kennaars
Dick Giordano - eindredakteur

Ger Apeldoorn - vertaling
Janny Garrits - lettering
Ans Loos - Ned. redactie en productie

Copyright © 1984 D.C. Comics Inc., New York.
Authorized Dutch edition published by BALDAKIJN BOEKEN b.v., Bussum.
Oorspronkelijke uitgaven: **Batman** nrs. 511 & 347, **Baldakijn** 48 - 30.

Printed in Finland

"Hill lijkt zijn tegenstander, wethouder Arthur Reeves met een gigantische voorsprong te gaan verslaan. Hij ligt nu al 500.000 stemmen voor, een nieuw rekord voor Gotham....."



Iets te drinken?

Graag, Alfred.

Dat duurt nog lang, wachten op de definitieve uitslag.



Reeves heeft zijn verdiende loon gekregen!

Moet je 'm zien kijken!

"...RECHT-STREEKS VANUIT REEVES' hoofdkwartier...."

"Een interview met wethouder Reeves door uw politieke commentator, Dave Burnside."

"Wethouder, de kranten zeggen dat u verloren heeft van Hamilton Hill..."

...door uw mislukte 'ontmaskering' van Batman."

"Komentaar?"

"Hill heeft gewonnen."

"Laat de kranten maar zeggen waarom."

Hij heeft wel STIJL, die Reeves.

Opgeruimd staat netjes!



Ik wou dat ik net zo enthousiast kon zijn, Dick.





Maar, meneer Bruce...

...u zou toch juist **BLIJ** moeten zijn dat hij het niet gehaald heeft?

Tuurlijk. Reeves was een nietsnut en een demagoog!

Hij zei dat hij Batman de stad uit zou jagen!

Wees blij dat hij verloren heeft!

Dat ben ik ook.



Maar de manier waarop..... klopt niet!

De avond voor de verkiezingen houdt hij een perskonferentie waarop hij foto's laat zien die 'bewijzen' dat **BATMAN** eigenlijk de beruchte gangster **BIG JACK JOHNSON** is.....

...en slechts een paar uur later blijkt dat die foto's **VERVALST** zijn...

.....waardoor Reeves met een de verkiezingen wel kon vergeten.

Reeves is niet **STOM**, wat we ook van hem denken.

Dus komt de vraag op....

Zie Batman 2.



...of iemand hem er **INGELUIST** heeft?!

En als dat zo is....**WIE** en **WAAROM**?

Op het t.v.-scherm gaat het overwinningfeest nog even door....

Maar het is niet het ENIG!
feest dat die nacht in
Gotham wordt ge-
vierd.....

Aan de andere kant van de
stad is de jaarlijkse race, de
RAYTONA 500 in z'n dertigste
uur.....

Een aantal fans zijn
de overwinning van
hun favoriet vast
gaan vieren.....

Moet je die
zien!

Een malloot in
'n KARNAVALS-
PAK!

Haha!
Karnaval is
al lang
geweest,
joh!

Hé,
stomme!

Laat je gezicht eens
zien!

Wie stel
je eigen-
lijk
voor?

DE PAAS-
HAAS?!

Ik ben MI-
RAGE.

Jullie
staan
in de
weg.

Het juweel aan zijn
pols licht op en de
wereld verandert
om de drie mannen
heen.....

Mama!

Ze beginnen te
gillen.....

Hallo, Harry!
Jij komt voor
de kassa?

Niet
kwijtraken,
hè?

In die
pantser-
wagen
van
ons?

Maak je
maar niet
druk.

Het juweel
licht op...

...en de werkelijkheid
verandert weer.....

Hé,
wie...?!

Harry Blake weet niet wat hem overkomt.....

Heeft hij z'n verstand verloren?

Waar is het kantoor gebleven?

Hoe kom ik hier?!

Waar ben ik?

Ik... ik hou het niet!

Met een vreselijke gil stort hij in het ravijn.....

En in Raytona raapt de man die zichzelf Mirage noemt een zak met geld op...

ZZEEEE

Een bel alarmeert de bewakers.....

De verbaasde kassabediende drukt op de alarmknop.....

Maar ze zijn te laat.

Mirage is in de richting van de racebaan verdwenen.....

VROOM VROOM

Dit is wel wat anders dan modefoto's uitzoeken in Parijs!

Het is heerlijk om zelf weer eens een camera in m'n hand te hebben.

Die vent steekt zomaar over!

Straks wordt hij OVERREDEN!

Ik ben blij dat...HE?

Ondertussen in de pit....

Misschien is Vicki Vale....

...iets te lang in het buitenland geweest.

...en de werkelijkheid verandert....

Ze had kunnen weten dat er in Gotham soms vreemde dingen gebeuren.

Ze begint het zich weer te herinneren als Mirage z'n juweel opheft....

Krijg nou de..

VUROOOM



....rambam!

Ik weet niet wat er met die coureur gebeurde...

Dat licht verblindde me. Maar ik heb er een foto van!

Oh-oh! Hij komt hierheen!

Dat juweel op z'n pols.. geeft LICHT!

Als Vicki Vale haar camera voor haar ogen vandaan haalt.....

RROAR

Oh-oh...

De meeste mensen zouden meteen gillend weggrennen..

Maar Vicki Vale niet.

RROAR

CLIK CLIK

Ze neemt een paar foto's....en DAN rent ze weg!

En even verderop...

Daar is hij.

Alles gelukt, baas?

Uiter-aard.

Misschien moeten we er nu mee ophouden...

Ik bedoel, we hebben al een hoop uh...

Een blik van Mirage snoert hem de mond....

Een later verdwijnt hun busje in de nacht.....

De volgende morgen.....

Een heel rolletje. Dertig goeie foto's. En d'r staat NIKS op!

Ik word er gewoon niet goed van!



Wat is het probleem?

Het zijn toch prachtige foto's. Een schurk op heterdaad betrapt!

Ik kom niet helemaal uit Parijs om gewoon misdadelfotograaf te worden!

Wat wil je nog meer?!

Er is gisteren iets heel BIJZONDERS gebeurd.

En het staat er niet op!

Gaan we ruzie maken waar je vriend bij is?

Let maar niet op mij, hoor.

Doe maar net alsof ik er niet ben.



In ieder geval zijn het mooie foto's!

Jullie hebben last van een soort MASSA-HYSTERIE!

Kom, Bruce. We gaan lunchen.

Als je zo blijft reageren word ik ECHT hysterisch!



Je zegt dus dat die man met dat pak een soort juweel had, waarmee hij iedereen ergens anders heen teleporteerde?

Naar een jungle... een bergtop... en naar de Noordpool?

Dat is de waarheid.

Tenminste, dat is wat we ZAGEN!

Aha! Maar je camera niet!

Dat snap ik dus niet!

Ik kan nog steeds niet geloven dat je hier echt blijft.

Toen je laatst opdook bij het gebouw van de WAYNE Foundation wist ik niet wat ik zeggen moest...*

Wat?

Sorry, ik dacht aan iets anders...

Aan de race van gisteravond?

* Zie Batman 2.







Op je kantoor, Bruce.

In 't gebouw van de Wayne Foundation.

Ik wou net naar huis gaan en toen zag ik dat er nog licht brandde. Je was in slaap gevallen.

Een beetje ingedut.

Ik moet nog zo veel doen. Ivy heeft echt een puinhoop van de boeken gemaakt*!

Ga toch naar huis, Bruce. Laat mij die boeken doen.

Daar ben ik je AS-SISTENT voor.

* Zie Batman 2.



Je lijkt m'n butler wel.

Hij vindt ook dat ik te hard werk.

Als Bruce Wayne en als BATMAN!

Maar hoe moet het anders als je TWEE levens leidt!



Alsof het een antwoord is op Bruce's gedachten verschijnt aan de nachtelijke hemel...

...het bekende BAT-SIGNAAL. Batman is ergens nodig!



Gordon wil dat ik naar het politiebureau kom!

Ik heb er lang genoeg over nagedacht. Ik doe het!

Lucius, je hebt gelijk.

Dan blijf ik om...

Nee, jij gaat ook.

Ik wil morgen om 9.00 uur vergaderen met de hele directie.

Ik heb iets belangrijks mee te delen. En ik wil dat je goed uitgeslapen bent.

Hij loopt met Lucius Fox
mee naar beneden en
wacht totdat hij ver-
dwenen is.....

Dan sluipt hij weer naar
binnen, alsof hij iets
heel kwa-
lijks van
plan is...



Bij de lift gekomen drukt hij niet
op de knop die hem naar zijn
kantoor boven in het gebouw
zou brengen.....



In plaats daarvan akti-
veert hij met 'n speciale
identiteitskaart een
verborgen systeem.....



De liftdeuren slui-
ten voor Bruce
Wayne, voorzit-
ter en uitvoerend
hoofd van de
Wayne Foun-
dation.....

Als ze vele verdiepingen
lager opgaan
in een grotach-
tige ruimte....



...komt BATMAN
naar buiten!

Een later weerklinkt in een klein steegje niet ver weg
het gegrom van turbomotoren....

De BATMOBIEL ver-
dwijnt in de nacht.....



En in de Bat-
grot....

Ik hoorde de lift,
meneer Bruce, dus
ik dacht ik breng u
even iets te eten
voor u...

Meneer?



Hemeltje!

Hij is
meteen weg-
gegaan!

Ik hoop
dat er niets
ernstigs is!



Er zijn in Gotham City
ook mensen die MINDER
om Batman geven...

De man die zojuist heeft
aangebeld op dit adres
in Brownstone zou hem
het liefste DOOD zien!



WETHOUDER
REEVES!

U heeft
geen afspraak
gemaakt!

Ik kan
u niet zo-
maar...

Ik wil hem
spreken!

Hij heeft me beet-
genomen! Ik verdien
een verklaring!



Laat hem maar
binnen, Pauling.

En waarom wilt u zo-
nodig een verklaring,
wethouder?

Die foto's die je
me gegeven hebt...waar-
mee ik BATMAN zou rui-
neren en de VERKIE-
ZINGEN zou winnen...





Het regent licht en het is koud, deze late herfstnacht op het dak van het politiebureau.....

De enige warmte komt van de reusachtige spot die de nacht met zijn vreemde lichtstraal doorboort. Het is niet veel.....

Maar kommissaris Gordon en z'n mannen blijven eromheen staan als padvinders die rond het kampvuur de vijandige nacht proberen te vergeten.....

Moest u mij hebben?

He?

Ik krijg nog eens een hartaanval van jou!

Jij overleeft ons allemaal.

Je hoort nog meer bij Gotham dan ik.

Ik wou dat dat waar was, Batman.

Hamilton Hill heeft tijdens zijn campagne beloofd mij te ontslaan!

Hij heeft gewonnen...

Maar dat is mijn probleem.

Ik heb het BATSIGNAAL gebruikt omdat ik een leuk zaakje voor je heb.

De man die zichzelf MIRAGE noemt?

Hoe weet jij..?

Ik heb zo m'n bronnen.

Maar ga door.



MIRAGE.

Gisteravond heeft hij de
RAYTONA RACE-
TRACK overvallen..

Vanmorgen
vroeg GOTHAM
FEDERAL SA-
VING BANK...

...en zojuist de
SNELTREIN
naar
BOSTON!

Hij wist z'n
achtervolgers van zich af te hou-
den door een soort van massahys-
terie te creëren, een gemeenschap-
pelijke illusie in de vorm van een
POOLLANDSCHAP of een
reusachtige overstroming..



Er is natuurlijk
een hoop geld gesto-
len, maar erger nog is
dat er slachtoffers
zijn..... één be-
roerte en
twee hartaan-
vallen!

Deze
illuses
zijn blijk-
baar zo over-
tuigend....

Sir,
er is een
anonieme tip
binnengeko-
men.

Mirage is
gezien op SOUTH
BEACH, LONG
ISLAND.....

Daar zaten we op te
wachten, Batman!

M'n mannen
en ik zien je daar
wel....

HUH?!

Doet
hij het
WEER!



Een publiciteitsstunt zoals ze alleen maar in Gotham City mogelijk zijn. Een mode-ontwerper heeft een show georganiseerd met BADMODE: VOOR DE HIERST!

En om het extra bijzonder te maken dragen de mannequins dure juwelen tijdens de show...

Het is een sukses. De opkomist is overwel digend....

Hé, wat is dat?

Vanwaar die PA-NIEK?!

Ze hebben pistolen!

DICK GRAYSON kwam ook even een kijkje nemen, net als iedereen. Maar hij is niet "als iedereen".....

Wat?!

Tjeeminee! Nu zie ik het pas! Logisch dat iedereen bang is!

De SHOW wordt OVER-VALLEN!

FALL SHAWNEE FASHIONS

Nee, dat is hij zeker niet.....

Terwijl iedereen wegvlucht, duikt hij een donker hoekje in ...

Hij trekt snel z'n kleren uit, en daar staat.....

...ROBIN, de wonder-jongen!





Hij trapt erin....

Hij wil zichzelf met z'n armen beschermen en....

CRASH!

Een paar meter verderop.....

Ik word gek!

Daarnet stond ik nog gewoon op het strand!

En nu ben ik aan het vechten met een INKT-VIS!

En ik kan er maar niet mee ophouden!

Het MOET een illusie zijn, maar ik kan mezelf er niet tegen verzetten!

M'n hoofd zegt me dat ik stoppen moet....

...maar m'n hart gaat als een GEK tekeer!

hè?

Ik sta weer op het toneel...

En zo te zien heeft de rest hetzelfde meegemaakt als ik!

Een dokter!
Snel! Hij...hij....hij beweegt niet meer!





De daaropvolgende uren flitsen aan Batman en Robin voorbij...

Gebouwen, straten en daken wisselen elkaar af als landschappen gezien vanuit de trein....

Zo doorzoeken ze los van elkaar de hele stad naar een man, genaamd 'Mirage'.



Die ochtend...

Niets.

M'n tipgevers wisten niets...

Geen enkel spoor...

Ik ben overal geweest...

Mirage lijkt wel een LUCHT-SPIEGELING. Grapje.

Heeft Batman al iets?



Daar zul je hem hebben.



"Alfred, Batman hier."

"Heb je Robin al gesproken?"

Hij komt net binnen, meneer.



Dan moet ik Mirage eigenhandig pakken.

Ik zit ergens midden in de stad.

Mirage is bezig een GELD-TRANSPORT te overvallen.



Zeg me waar.... Ik kom met- een!

Duurt te lang. Mirage is weg voor je er bent.

U weet hoe gevaarlijk zijn illusies zijn, meneer.



Ik doe m'n 'oordoppen' in, Alfred.

Duim maar voor me.



Klaar,
Mirage...

Ik ga je
illusies door-
breken!

Een vaalroze licht
kondigt de komst
van de dag aan.....

Het maakt Mira-
ge niets uit.....

Hij kijkt te-
vreden toe
hoe zijn man-
nen de wagen
leegroven, ter-
wijl de bewakers
een schijnge-
vecht voeren...



Het ging perfect.....

In twee
dagen tijd
heeft hij
10 of meer
overvallen
gepleegd...

Nog een paar en
hij is rijk genoeg
om rustig te gaan
leven.....

Hij glimlacht.....en
dan valt er een scha-
duw over zijn ziel...



BAT-
MAN!

Zijn eerste
reactie is
PANIEK.....

.....maar hij
herstelt zich
snel.....

Het kleinood
om zijn pols
fonkelt....

...en nu is
het Batmans
beurt om te
lachen.....

Je reageert
niet!

Maar net
werkte het
wel!

UNGH!

Dat is
het nadeel van
TRUUKJES,
Mirage!

Als
ze niet
werken heb
je NIETS meer!





Behalve dan je spieren en je MOED!

In jouw geval...

...is dat niet genoeg!

Hou hem tegen!

Met BATMAN vechten! Mij niet gezien!



Doe het zelf ma... UNF!

Baas, KIJK...

...deze klap is RAAK!

Het tikje op zijn hoofd deert Batman niet zozeer.....



Erger is, dat het elektronische apparaatje in z'n oor de schok niet heeft overleefd.....



RRROARR

En zonder dat ding ont-komt Batman niet aan Mira-ge's illusies!

Daarnet zei hij het nog.....

"Dat is het nadeel van TRUUKJES.....als ze niet werken heb je NIETS meer!"



"Behalve dan je spie-ren en je MOED!"

Hij voelt de hete adem;
ziet de tanden die het op
z'n nek gemunt hebben.....



Het is zo
echt....

...zo angst-
aanjagend!

Hij gilt...



...bijna.

Maar
net niet.

Nee!



Dit is
niet
echt!

Er is
NIETS!

Aleen een
ILLUSIE...een
droom!



...en ik laat
me NIET
VER-
SLAAN DOOR
EEN
DROOM!

Oh, nee...



Moed.....
voor som-
migen is dat
genoeg!



9.00 uur, in de vergaderzaal van de Wayne Foundation....

Heren, ik heb u niet bijeen geroepen om de financiële problemen van de Foundation te bespreken...



...hoewel de problemen van de laatste tijd wel iets te maken hebben met mijn beslissing.

Poison Ivy's poging om de Foundation zijn geld afhandig te maken hebben mij iets doen inzien.....

Ik heb de Foundation mijn leven laten leiden.



Ik slaap bijna niet.....omdat ik 's nachts werk.

Ik geef al mijn energie aan de zaak. Maar ik wil iets anders met mijn leven doen.

Ik ben DOOD-OP!

Daarom neem ik ontslag als president-directeur van de Wayne-Foundation.

Mr. Wayne!

Wie moet het dan doen?



Ik raad jullie Lucius Fox aan.

De laatste maanden heeft hij als mijn assistent al het werk al gedaan.

IK?
Maar, Bruce....



Niets te maken, Lucius.

Jij bent uiterst geschikt.

En aangezien ik 51 procent van de aandelen bezit, ...kun je morgen beginnen.

Graag, maar....



Bruce Wayne verlaat glimlachend het gebouw.....

In stilte lopen hij en Dick Grayson de stad in. Dan.....

"Doodop"? Sinds wanneer?



Sinds ik merkte dat Bruce Wayne's privéleven BATMAN in de weg stond.

Het was buigen of barsten. Ik ben blij....

...dat het gebeurd is.



Maar dat wil nog niet zeggen dat alle problemen ook van de baan zijn. Lees volgende maand alles over de gevaarlijke...DOCTOR DEATH

Ach, ik ben te oud voor het echte politiewerk. En nu met die nieuwe burgemeester... Het hoofd van mij niet meer. Dit baantje heb ik gewoon voor m'n lol.

Sergeant Hensel, gepensioneerd, nachtwaker bij een uitzendbureau voor privédetectives. Met z'n rustige avond zal het snel gedaan zijn....

...NU!

MOORD!

Een DOE-HET-ZELF-MYSTERIE

Met in
de
hoofrol:



"DE ONMOGELIJKE MOORD"

Robin Snyder - schrijver
Trevor von Eeden en Larry Mahlstedt - tekenaars
Adrienne Roy - inkleurster



Twee kogels recht door z'n hart!

Wat is er precies gebeurd?

Het was verschrikkelijk! Ik ben Richard Busse. Dat daar w-as mijn partner Ralph Johnson. We waren nog laat aan 't werk...

"Johnson deed het raam open voor wat frisse lucht en toen..."



Verschrikkelijk! De schurk liet z'n pistool vallen en vluchtte weg over het balkon!



Uw partner viel zeker door de schok van de kogels tegen het bureau en daarna op de grond? Vandaar die papiertroep.....



J-Ja...

De politie zal er zo wel zijn, Busse. Ik zou maar gauw een beter verhaal verzinnen, als ik jou was!

Niet verder lezen! Hoe weet Batman dat Busse Johnson heeft vermoord?

Stom, hoor! Als hij geweten had dat de kogelhuizen bij een automatisch uitgeworpen worden, had hij ze naast de lamp kunnen gooien, net als het pistool.



Hensel, jij zult nooit te oud zijn voor politiewerk!

Een
DOE-HET-
ZELF-
MYSTERIE

"DE NERVEUZE NEEF"

Gemaakt door
Robin Snyder,
Trevor von Eeden,
Larry Mahlstedt
en
Adrienne Roy.

met
Alfred
in de
hoofdrol!



Hm....het wordt
weer lente! Dat
is ieder jaar op-
nieuw een feest!

Het is toch wel een-
zaam in dit grote huis als
meneer Bruce de hele
avond weg is. Een wande-
lingetje zal me goed
doen.

...Poteet!
Een kopje thee
gaat er wel in. Hoe
gaat het met Mr.
Palmer?

Ik denk dat ik
hier even langs
ga. Ik heb ze
zo'n tijd niet
gezien, Mr. Pal-
mer en.....

Eerlijk
gezegd niet zo
best, oude vriend. Zijn
neef valt hem de laatste tijd
geregeld lastig met....



BLAM!

POTEET!
KOM!
SNEL!

H-Hij zat daar ge-
woon te typen toen
ik binnenkwam en
p-plotseling.....

Het spijt me. Een pistool-
schot vlak bij z'n linker-
slaap...

Vergeef me. Het is
ik dit doe. A.P.

Wacht eens.
Ik denk echt dat
jij je oom ver-
moord hebt.

Ja. Hij stopte met ty-
pen en keek me aan. En toen
haalde hij ineens dat pistool
te voorschijn voordat ik
iets kon doen.....

Je moet
wel erg nerveus geweest zijn!
Je hebt het pistool waar-
mee je.....

.....hem vermoord hebt
aan de verkeerde kant neer-
gelegd toen je het briefje
wilde typen.....

Hou hem
vast, Poteet. Ik
bel de po-
litie.

SUPERMAN

BATMAN

**SAMEN IN ÉÉN
SPECIAL
KAN HET NÒG
STERKER?!**

LEES MAAR!

*Elke 3 maanden
verschijnt er een special van
SUPERMAN & BATMAN*





Baldakijn presenteert:

ELKE 3 MAANDEN

SGT ROCK

SPECIAL

f3,95/Bf80



**Wie wil
niet zijn
zoals
hij?**

(JOE
KUBER)

BB

NR
1

Prijs: f. 3,95

België: Bf. 80

KIJK ERNAAR UIT!

hello



yes



no



bye

Alleen bij de bruna winkels, en nergens anders.

yes/no, hello/bye. Dat staat prachtig op ringbanden, opbergmappen, notitieblokken, pennenzakjes, vloeileggers, tijdschriften, cassette-boxen, adresboekjes, papieren tassen, badtassen en postpapier. Verkrijgbaar bij alle bruna winkels.

Je ziet elke week wel iets nieuws in de bruna winkels

